



UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 21c

In samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck



Vooraf: Zuster Constance, ingetreden bij de congregatie Alles voor Allen, is met de boot op weg naar Curaçao. Ze zal er gaan werken in het Elisabeth Ziekenhuis. Het laatste deel van haar reis en van haar leven in deze uitgave van Heusdenhouts Nieuws.

4 Sept

Allen weer frisch, en goed wakker
We hebben 's morgens altijd honger
maar onze magen zijn gekrompen
geloof ik. 3 sneedjes witte brood is al
volop genoeg, maar we hopen op Curaçao
toch beter te kunnen eten, als we
maar eens aan ons werk zijn.
In de verte zien we weer een Stoom
boot, vanwaar weten we niet.
Den heelen dag. spelen die Engelschen
dat is hun lust, met ringen en
schijven een soort. croquetten geloof ik
Bij het Diner dezen avond kregen we
ijs, dat is lekker bij dit weer. hier
daarna nog wat druiven, anders weet
ik niet wat het allemaal is geweest.
we doen zoo maar stilletjes mee of we
het altijd gewoon waren..

5 Sept.

Reeds vroeg wakker, om 7 u waren
we al op het dek, daar is het goed.
In een stil hoekje vieren we weer
op onze manier hier den Zondag.
Krentebrood aan het ontbijt d.w.z.
dat het Zondag is, verder is er geen
verschil Dezen voormiddag eene fijne
boerenjongen, dat is frisch. vandaag.
Alle Scheepslieden Kapitein en
Matroos, bediende en linnenjufr
alles is in het wit in hun tropencostuum
Er zijn hier aan boord verschillen
de Barbadianen, Katholieke negers
ze vieren in hun Salon, ook Zondag
en zingen van alles wat ze kunnen.
We gaan weer met muziek slapen en
reeds zonder dekens.

Zaterdag.

6 Sept

Alles weer in orde, goed geslapen.
a.s. Vrijdag komen we te Barbados.
dan kunnen we weer brieven posten
We beginnen reeds met schrijven om
op tijd klaar te zijn, In Holland
kijken allen al wel uit om iets van
ons te hooren, en voor u dien brief
krijgt zijn we wellicht reeds thuis
We zien hier veel vliegende visch
't zijn kleine beestjes als een haring, ze
smaken goed..
Verder alles gewoon ofwel ongewoon
ik zou zoo 'n leven nooit gewoon worden.

7 Sept.

Onze eerste gedachten was dezen mor-
gen in het Gasthuis bij de H Kleeding
Het was voor den eerste keer op eene
plechtige wijze, zooals in Dongen al langer
Het zal wel mooi geweest zijn.
We vereenigen ons zoo goed mogelijk
met allen en alles. vandaag.
We zijn vandaag in de Tropen
gekomen, flink warm dus, maar
da's niks dan worden we het vast
een beetje gewoon.
Het heeft hier weer flink geregend
vandaag, dan is het veel frischer
We zien niets als vliegende visch,
lucht en water volop.

8 Sept. Maria Geboortefeest. Woensdag.

Zr Waltheria en ik vieren onzen H Profes-
sie verjaardag of grooten dag, dat was
onze eerste gedachte natuurlijk vanmorgen
We houden Zondag en feest vandaag, dat

Maandag.

begrijpt U. Ook is het weer Proffessen
thuis vandaag, voor de eerste keer ook
plechtig zooals in Dongen, het zal wel
een drukte geweest zijn in 't Gasthuis.
We hebben dien dag echt gezellig en
plezierig doorgebracht, tenminste naar
deze omstandigheden, Ik heb nog dik,,
wijls terug gedacht, voor een jaar was
ook Heerom v Afrika te Breda, wat



Zr. Constance stuurde vanuit Curaçao in 1937 een foto met berichtje naar haar broer Toon, die als Witte Pater werkte te Rulenge Vicariaat Bukoba in Midden-Afrika.

Zus Helena, zuster Constance, schrijft vanuit Curaçao een levenswijsheid aan haar zus Maria, zuster Benigna. Maria, zuster Benigna, schrijft vanuit Dongen een bericht aan haar zus Adriana, Naantje, te Heusdenhout.



heeft Heerom toch veel gedaan om ons een plezier te doen, ja geen moeite was hem teveel, alles zou hij voor zijn Nichtjes hebben gedaan, als hij het maar wist
De zee is toch zoo rustig, we komen nog te vroeg te Barbados en moeten zachtjes gaan varen, wel jammer we zouden best 2 dagen vroeger te Curaçao kunnen zijn
Vandaag hebben we alles maar als feest voor ons beschouwd, 't is o zoo fijn.

9 Sept. Donderdag.
Weer goed geslapen, het regent hard, 't zijn stortbuien, verder is er niets bijzonders, we zien niets als water en geen lucht haast vandaag.

10 Sept. Vrijdag. Barbados.
Om 6 uur zagen we de kust reeds
In de haven gekomen was het al gauw een drukte met bootjes of het marktdag was. 1e den Dokter 2. de Politie, en nog verschillende kooplui en reizigers. Toen kwamen al gauw de negers in kleine bootjes langs het schip liggen en bedelde om een geldstuk in zee te werpen soms sprongen ze er met 5 á 6 man in en vochten onder het water.
Sommige passagiers gingen met een roeibootje aan wal, 't is een vuil stadje
Er kwamen ook weer nieuwe passagiers bij aan boord. We gingen er om 4 uur weer weg, gelukkig anders komen we ook niet verder hé.

11 Sept. Zaterdag. Trinidad.
Om 5 ½ u werden we, op ons verzoek reeds gewekt, we varen dezen morgen wel een paar uren tusschen de bergen prachtige streken, heelemaal met palmen en mooie bomen begroeid.
In de vallei staat zo hier en daar een huis op palen, 't is wezenlijk mooi!
Op een afzonderlijke berg of rots staat een groote gevangenis, op een andere berg een Gesticht voor lepralijders
Om 8 u waren we in de haven.
Het is hier niet zoo druk er gaan weer passagiers af, en ook om de stad eens in te gaan, 't moet hier wel de moeite zijn, maar enfin, 't is allemaal Engelsch
't Is erg warm vandaag; vooral omdat we stil liggen
Omstreeks 8 u zijn we er vertrokken
Verder alles gewoon.

12 Sept. Zondag.
We zagen weer krentebrood, 't is waar ook het is Zondag vandaag.
We probeeren weer met u Zondag te vieren en vereenigen ons nog maar in Holland met de H Diensten want Curaçao kennen we nog niet.
Hoe langer hoe meer verlangen we er te zijn, wat zullen we toch blij zijn
Het eiland St Margriet zijn we

zoo juist gepasseerd. Verder zien we niets meer vandaag.

13 Sept. Maandag. La Guaira
Vanmorgen om 4 u waren we er al, maar om 7. u mochten we pas in de haven.
't Is er niet groot, maar we moeten er veel lossen en weer laden.
't Is de groote haven van Venezuela hier liggen we vast aan de Kade straks gaan we met den Hofmeester even wandelen. 10 mnt ver staat een groote R K kerk, 't is er een groote bedevaartplaats, 't is vreemd maar toch heusch mooi! Een plein wel 2x zoo groot als de groote markt te Breda met in 't midden heel hoog O.L.Vr v. Lourdes met rondom fonteinen ook veel zitbanken en mooie palmboomen.
De kerk is eigenaardig met wel 14 á 15 al taren erin ook een mooie grot van Lourdes en verschillende vreemde martelaren beelden. St. Sebastiaan kende we ervan
Achter dat groot plein was weer een ander in aanbouw. met den Kruisweg. Iedere statie wordt een kapelletje. Op eene groote grot stond een mooi groot kruis in die grot lag O L. Heer begraven.
't Schijnt er een rijke en katholieke streek
Er staat een klooster dichtbij, jammer dat we die menschen niets konden verstaan
Te La Guaira hadden we tegenspoed, en moesten er nog een dag langer blijven
't Wordt zodoende Donderdag pas op Curaçao. er moet hier zooveel gelost worden,

14 Sept. Dinsdag.
We zijn om 11 u toch nog vertrokken gelukkig. 't gaat toch weer vooruit.



Zuster Constance te Curaçao in maart 1952.

15 Sept. Woensdag. Pourte Cabello.

Dezen morgen om 6 u reeds daar om 7. u konden we in de haven.
't Is een klein toch een aardig stadje met een groot fort, we kijken den geheelen dag op een Oorlogschip, en een ijzergieterij of Scheepdok. Nu loopt het op 't eindje, gelukkig alles wordt al bijelkaar gezocht o wat zijn we toch blij dat er een eind aan komt, het eten smaakt niet meer van blijdschap denk.
Om 4 u zijn we er vertrokken dit is nu het laatste en dan.....
Om 8 u zijn we al naar bed gegaan maar we hebben geen zin om te slapen, u kunt begrijpen hoe blij we zijn morgen bij onze Zusters te zullen zijn.
Dezen avond voor 't slapen kwam reeds mijn zakje tevoorschijn voor mijn verjaardag, dat was een verrassing. Naan nog hartelijke dank, we hebben het meegenomen.

16 Sept. Donderdag. St. Cornelus.

Om 4 u zagen we dezen morgen den Curaçaoschen Vuurtoren al, en de andere lichten aan de haven en brug ook al gauw. Voor 5 u waren we reeds op het dek, maar we mochten pas om 7. u de haven binnenkomen
Het lijkt hier een grote stad, met veel Hollandsche huizen
Den geheelen morgen kijken we op het St Elisabeths Gasthuis, dat we vanuit de zee heel goed zien
't Is wonder zeiden we al, of de Zus., ters van ons iets zullen weten. We wuifde al eens met ons zakdoeken, maar er was niets te zien.
Om 7. u komt eerst de dokter nog aan boord, voor we den boot mogen verlaten, maar dat zal wel loslopen
Toen zijn we nog even koffie gaan drinken, want we liggen toch nog niet aan wal. Wat een groote haven hier op Curaçao en een drukte of we te Amsterdam zijn.
Zoo gauw de dokter weg was mochten de passagiers aan wal, en langs alle kanten keken we ook al, of er niet iemand om ons kwam.
We hebben toen gauw het Gasthuis laten opbellen en na enkele mnt. was onze goede bezorgde Moeder met Zr. Ludgeria aan boord, we zijn gauw met ons Moeder naar huis gereden wat waren we toch blij. In het Gast., huis wist niemand iets van ons af.
U begrijpt, dat allen vreemd opkeken Zr. Constantia en Zr Martinia stonden reeds buiten en omhelsde ons aller,, hartelijkst, we waren allen gelukkig Na het Te Deum; uit dankbaarheid gezamenlijk te hebben gebeden en O.L. Heer bedankt te hebben voor onze goede reis, zijn we hier alles





Kort voor haar overlijden bracht Zuster Constance nog een bezoek aan Heusdenhout bij haar jongste broer Jan Oomen en zijn vrouw Maria Oomen-Backx in hun boerderij aan de Heusdenhoutseweg 20. Ook op de foto Henriëtte, het jongste kind van het echtpaar.



De stoffelijke overschotten van de oudere zusters van de Congregatie Alles voor Allen -dus ook die van zuster Constance- zijn op begraafplaats Zuylen herbegraven.

*gaan bezichtigen, 't Is boven onze
verwachting groot en zieken!
't Ligt overal vol, er zijn er wel 300.
Hopende dat mijn gelul . toch
nog. welkom is, omdat het van
Curaçao komt en dat U tevreden zijt
Uw gelukkige dochter Zus en Nicht
Zr Constance*

Na een verblijf van ongeveer 32 jaar in Curaçao (1926-1958) keerde zuster Constance terug naar Nederland. Haar gezondheid liet toen te wensen over. Ze werd opgenomen bij haar medezusters in het St. Ignatiusziekenhuis te Breda. Haar familie werd, zowel van haar terugkeer als van haar ziekte, pas later in kennis gesteld. Zuster Constance was heel zwak, maar heeft tijdens de korte periode tussen haar opname en haar overlijden nog een bezoekje gebracht aan haar familie in Heusdenhout.

Op 8 september 1958 overleed Zuster Constance in het St. Ignatiusziekenhuis,

enkele dagen voordat ze 61 jaar zou worden. Ze stierf op de feestdag van Maria-Geboorte en precies 36 jaar na haar professie. Zuster Constance werd begraven op begraafplaats Zuylen.

Ongeveer tien jaar na haar vertrek naar Curaçao, op 5 augustus 1936, werd haar vader Adrianus Oomen 's morgens om zeven uur dodelijk gewond bij een aanrijding op de Oosterhoutseweg vlak voor de kerk. Hij was van zijn boerderij aan de Kapelstraat met zijn fiets op weg naar de kerk aan de Driesprong toen hij bij het oversteken werd aangereden. Enkele jaren voor het overlijden van zuster Constance, op 18 november 1956, is haar moeder Anna, Maria (Aant)-Oomen-Snoek overleden in haar woonhuis aan de Tilburgseweg. Zowel haar vader als haar moeder hebben hun dochter Helena, zuster Constance, na haar vertrek in 1926 naar Curaçao niet meer ontmoet.

In het St. Elisabeth Gasthuis, later St. Elisabeth Hospitaal, in Curaçao hebben tussen 1855 en 1987, dus gedurende 132 jaar, 242 religieuzen gewerkt van de Congregatie Alles voor Allen uit Breda. In Curaçao en elders hebben de Zusters van de Congregatie Alles voor Allen hun leven volledig in dienst gesteld van de medemens.

Daarmee gaven ze echt betekenis aan de naam van hun Congregatie: 'Alles voor Allen'.

Zuster Constance, Helena Oomen uit Heusdenhout, was één van hen.

Tot zover het reisverslag van Zuster Constance van Nederland naar Curaçao in 1926.

Ad Oomen, in 1944 geboren te Heusdenhout en nu woonachtig te Bavel, vormde de bron van dit verhaal.

Heusdenhout, juli 2015
Wim Joosen